

QUI MANDUCAT HUNC PANEM
VIVET IN AETERNUM



R.

Ter blijde herinnering
aan de
Eerste Heilige Communie
van
Willie Ramakers
gedaan in de parochiekerk
van O. L. Vrouw
Onbevleete Ontvangenis
te Pey
op Zondag 12 Juni 1949.

O lieve dag, o blijde dag
O schoonste mijner dagen
Waarop ik God ontvangen mag
En in mijn hart mag dragen.

Ik ben aan U, Gij zijt aan mij
O Jezus, vriend der kleinen
Bewaar mijn hartje rein en blij
Want Gij bemint de reinen.



AR Dep. O 8

IMPRIMÉ EN ITALIE
PRINTED IN ITALY

TER BLIJDE HERINNERING

aan de

EERSTE H. COMMUNIE

van

Andréke Smeets

Ontvangen in de rectoraatskerk

van het H. Hart

te Overhoven-Sittard

Zondag 2 juni 1957



Lief klein vriendje, Jezus,
'k Ben zo blij vandaag, .
Nu Gij zijt gekomen,
Gij kwaamt toch zo graag.

Help mij braaf te blijven,
Heel mijn leven, Heer.
En kom vaak met blijdschap
In mijn hartje weer.



Ter blijde herinnering
aan de
Eerste H. Communie
van
Joseke Vergoossen
gedaan in de parochiekerk van
O. L. Vrouw Onbev. Ontvangenis
te PEY
Zondag 28 Juni 1953.



Nu mag ik U ontvangen
Mijn zoete lieve Heer
Mijn harte vol verlangen
Kniel ik eerbiedig neer.

Wat zal ik wedergeven
Uit diepe dankbaarheid.
Neem, Jesus, heel mijn leven,
Ik heb het U gewijd.



Ter herinnering
aan de
EERSTE H. COMMUNIE
van

Robert Rutten

gedaan in de parochiekerk van
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te PEY
op zondag 10 mei 1970.

Jezus, lieve vriend der kinderen
Houdt mij braaf, onschuldig, rein
Schenk ons allen uwe zegen
Mij, en die mij dierbaar zijn.



*V*andaag kwam U
voor d'eerste keer,
Blijf altijd bij mij,
Lieve Heer.

TER BLIJDE HERINNERING
AAN DE
EERSTE H. COMMUNIE
VAN

Nellie van Meer,

GEDAAN IN DE KERK

VAN O. L. VR. ONBEVLEKT ONTVANGEN
TE PEIJ

OP ZONDAG 14 MEI 1944.



Ik had zoveel te vragen
Vanmorgen, Lieve Heer,
Toen U kwam in mijn hartje
Voor den allereersten keer.
Ik wist wel, ik mocht vragen,
Ik heb dat ook gedaan
Voor allen, die ik liefheb,
Dat 't allen goed mag gaan.
Voor papa en voor mama,
Voor lieve broer en zus
En voor de hele wereld
De spoedige vredeskus.
En Jezuke, U knikte
Op elke nieuwe vraag
En U zei: „Ik doe 't, Nellie,
Maar blijf zoals vandaag.”



vz

**IK BEN
HET BROOD
DES LEVENS**

JOH. VI, 35

TER BLIJDE HERINNERING
AAN DE
EERSTE H. COMMUNIE
VAN
HERMAN VAN NEER
ONTVANGEN IN DE KERK
VAN O. L. VROUW
ONBEVLEKT ONTVANGENIS
TE PEY
OP 29 JULI 1945
(HET JAAR DER BEVRIJDING)

In mijn hartje kwam deez' morgen,
Jezus voor den eersten keer.

O, wat voelde ik mij gelukkig!
Ik dankte Hem wel duizend keer.

„Lieve Jezus”, zei ik zachtjes,
„O, ik houd zoveel van U,
Geef toch dat ik steeds mag wezen
Even braaf en rein als nu”.

„Zegen mijne lieve ouders
Och bewaar hen steeds voor smart;
En kom vaak nog, lieve Jezus,
In mijn schuld'loos kinderhart”.



Imprimé en Hollande

J. Duchêne

Printed in Holland



TER HERINNERING
AAN DE
EERSTE H. COMMUNIE
VAN

Bertha van Meer

GEDAAN IN DE PAROCHIEKERK
VAN O. L. VR. ONBEVLEKT ONTVANGEN
TE PEY-ECHT 18 MEI 1947.



Lieve Jezus, op dezen dag,
de schoonste van geheel mijn leven
plaats ik mij met al degenen
die ik liefheb onder Uwe bescherming.



Tabernakel van den Allerhoogste!

C.K.Z. 284

TER BLIJDE HERINNERING
aan de
EERSTE H. COMMUNIE
van

Annemieke van Pol

*gedaan in de Parochiekerk van de
H.H. Wiro, Plechhelmus en Otgerus
te St. Odiliënberg
op Zondag 27 Juli 1952.*



In mijn hartje kwam deez' morgen
Jezus voor de eerste keer.
O, wat voelde ik mij gelukkig!
Ik dankte Hem wel duizend keer.

„Lieve Jezus,” zei ik zachtjes,
„O, ik houd zoveel van U,
Geef toch dat ik steeds mag wezen
Even braaf en rein als nu.”

„Zegen mijne lieve Ouders.
Och, bewaar hen steeds voor smart
En kom vaak nog lieve Jezus
In mijn schuld'loos kinderhart.”

